

Projekt Miciurin. En berättelse om året 2020

"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar (sparar mer än vad som är rätt) och blir bara fattigare. En generös (välsignande) själ blir rikt mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."
Ordspråksboken 11:24-25 (SFB 2015)

Det femte året med Projekt Miciurin blev annorlunda än de första fyra åren. Året 2020 har viruspandemin påverkat hela vår värld och de flesta människor på olika sätt. Moldavien och Projekt Miciurin är inget undantag.

I början av året kunde jag förmedla information om den stora tacksamhet som människorna i Miciurin känner när de får ta emot matvaror, lagad mat, bränsle för uppvärmning och matlagning och när de får en stunds gemenskap med samtal, bön och uppmuntrande bibelord. Hälsningen de skickade var tårar med tacksamhet och glädje. Helt fantastiskt att vi får vara med att dela lite av livets nödvändigheter och det goda budskapet att Jesus Kristus är alla människors frälsare.

Året började likt de föregående åren med måltidssamlingar för barn och samlingar för hela familjen i kyrkan då matpaket delades ut. Funktionsnedsatta och äldre som har svårt att förflytta sig fick som vanligt besök i hemmen. Då överlämnades matråvaror eller lagad mat och bränsle efter behov. Redan under slutet av 2019 utökades aktiviteten med besök hos äldre i deras hem.

Några av dessa äldre personer har berättat att de vissa tider gått till sängs och somnat hungriga och varit utan värme i huset. Efter en tid var det 20 äldre personer som regelbundet fick besök. Vid besöken får de förutom lite mat och bränsle också hjälp med att bära in vatten och hjälp med andra enkla sysslor som behöver utföras. Några av de äldre har handikappade barn eller barnbarn som de tar hand om. Roma och Sveta med sina medarbetare har mött mest öppna hem, ibland lite misstänksamhet, men efter hand har dörrarna öppnats mer och mer.

Vintern 2019/2020 var ovanligt varm i norra Moldavien. Därför kunde en del av de pengar som var avsedda för bränsle i stället användas till inköp av skor och stövlar till barnen, till stor glädje för både barnen och föräldrarna.

Under våren planerades som vanligt för sommaraktiviteter men under mars stängdes skolor, affärer, kyrkor och dagcenter. Roma gav barnen hemuppgifter så att de skulle ha lite att arbeta med och de fick också i uppgift att läsa bibeln. Under april inriktades arbetet mer och mer på besök i hemmen och samlingarna i kyrkan upphörde. Förutom matvaror började man köpa in och dela ut hygienartiklar.

Under våren fanns ekonomiskt utrymme för att köpa utsädespotatis. Det gjordes och potatisutsäde delades ut till några familjer vilket gav sysselsättning och förhoppning om skörd framåt hösten.

Under våren drabbades inte många av coronavirus i Drochia med omnejd men framåt hösten var det fler som drabbades och Roma och Sveta har flera bekanta som smittades. Under september startade skolorna och samlingarna i kyrkan i Miciurin startade igen men med en rad restriktioner och kortare skoldagar än vanligt. Till skolan var barnen tvungna att ha med sig masker, handskar och desinfektionsmedel. Inför skolstarten köptes material som barnen behövde för skolarbetet.

Därefter har samlingarna i kyrkan fortsatt men färre barn har betjänats än före pandemin. Arbetet med att dela ut matpaket och lagad mat prioriterades även under hösten och vintern. Roma och Sveta med medarbetare har under året sett möjligheter trots alla problem. De uttryckte sig så här i ett brev: "Ju fler matpaket vi får möjlighet att dela ut desto fler familjer får vi kontakt med och desto fler möjligheter får vi att dela ut evangeliet om Jesus världens Frälsare".

Under året har vi samlat in 93 653 kr. 96 600 kr har förts över till verksamheten i Moldavien. Kostnader för utlandsbetalningar och banktjänster har varit 2 111 kr. Vi har betalat mottagande banks kostnader från och med augusti. Under 2020 har vi alltså betalat ut 5 058 kr mer än vad vi samlat in vilket var möjligt eftersom vi hade lite pengar på kontot vid årets början.

Överföring av pengar till Moldavien görs en gång i början av varje månad. Kostnaden för en internationell betalning i USD är 50 kr. Kostnader i mottagande bank vid en betalning till Moldavien är 200 kr. Förutom kostanden på 250 kr för varje betalning har vi kostnader för banktjänster på ca 350 kr per år. Det blir sammanlagt ca 3 350 kr i bankkostnader för ett år vilket är 3–4 % av vad vi samlar in. Inga övriga kostnader tas ut. Allt arbete sker ideellt.

Pengar som samlats in kommer till största delen från personer som stöder projektet regelbundet, huvudsakligen genom månatliga gåvor. Men vi har fått in extra gåvor till matpaket och julgåvor både till den ordinarie verksamheten och gåvor särskilt riktade till julfest för barnen.

Under september hade vi liksom 2019 förmånen att få en pantmånad på Maxi i Västervik då de som ville kunde donera pantbeloppet för returflaskor och returburkar till Projekt Miciurin. Maxi dubblade det donerade pantbeloppet och det blev sammanlagt drygt 7 500 kr.

Pengarna som överförts har använts enligt redovisningar i utskickade informationsbrev. De största kostnadsposterna är lön, kostnader för matpaket till familjer och mat till äldre och andra personer som inte har möjlighet att komma till kyrkan för att hämta mat eller matpaket. Under 2020 har större belopp tidigare använts för inköp av hygienartiklar och skor till barn. Under vinterns köps bränsle som delas ut för uppvärmning och matlagning. Ibland kan pengar användas för att köpa medicin till dem som inte har pengar själva att köpa för.

Vi har också skickat pengar för underhåll och service av bilen som vi hjälpte till att finansiera tillsammans med Bistånd Östeuropa och Samhjälp hösten 2018. Alla tre har skickat 2 000 kr var. Bilen är en viktig del i arbetet för att enkelt kunna förflytta personer och varor mm till byarna, kyrkorna och hemmen som får besök samt skjutsa barn till aktiviteter och samlingar.

När jag blickar tillbaka på de fem år projektet varit i kan jag se att mycket bra har hänt och utförts genom vårt lilla projekt tack vare Roma, Sveta, deras familjer, vänner, volontärer och pastorerna i Drochia. De beskriver de gångna fem åren så här: "Verkligen, de gångna fem åren har haft stor inverkan på familjers och barns liv i Miciurin. Med er hjälp har det varit möjligt att förmedla hopp i livet till barnen, deras familjer, äldre, funktionsnedsatta och ensamma människor."

Sveta och Roma med medarbetare bedriver verksamheter liknande den i Miciurin på flera platser i området runt staden Drochia och får ekonomiskt stöd från flera organisationer eller grupper.

"Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt (kan vara nöjda med lite) och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd." *Andra Korintierbrevet 9:6-10 (SFB 2015)*

Tack alla som varit med och bidragit med gåvor och förböner. Jag hoppas att vi kan bli några fler som vill stödja arbetet i Miciurin. För att uppnå det behöver jag din hjälp att sprida information om projektet och att värva nya bedjare och givare. Behoven finns. Personer med vilja och förmåga att utföra arbetet finns. Nu har vi chansen!

Västervik januari 2021

Gunnar Lindén