

Vi har nu drivit Projekt Miciurin i drygt fem år och vi kan se tillbaka med glädje och tacksamhet över det som åstadkommit genom projektet. Helt avgörande är givetvis arbetet som Roma och Sveta utför tillsammans med sina medarbetare men det är lika viktigt att vi uthålligt samlar in och skickar pengar varje månad.

Tack till alla som varit med och bidragit under året 2020 och tack till er som gett en extra gåva nu till jul.

I början av 2021 ska jag göra en sammanfattning, årsberättelse för 2020. Det är viktigt att vi uppmuntrar varandra genom att ibland se tillbaka så vi minns vad projektet fått betyda för människor i Miciurin.

Tidigare i år fick ni ta del av berättelsen om familjen Bejinaru vars hus i Drochia förstördes genom en brand. Då väddades om bidrag så att familjens hus kunde renoveras. Följ den här länken så får du se hur bra det kan gå när många hjälps åt. <https://youtu.be/3090upzi3iQ>

Jag upplever ibland att pengarna vi skickar blir särskilt välsignade. De räcker ibland till mycket mer än jag tänker att de ska räcka till. Bilderna jag bifogar tillsammans med detta brev visar ungdomar som under november fick nya skor. Det betyder mycket för dem och för deras familjer.

I nästa brev hoppas jag ha lite mer information om hur livet är i Moldavien och Miciurin med tanke på viruspandemin.

Jag vill avsluta informationen det här året med att dela en kort betraktelse skriven av Dietrich Bonhoeffer. Många kanske känner till honom men han är säkert okänd för några av er. Dietrich Bonhoeffer var tysk präst, teolog och motståndsmann och modig i sin kamp mot nazismen. Hans kamp ledde till att han blev avrättad 1945 strax före krigsslutet.

### **”Adventsperioden är en tid av väntan**

Jesus står vid dörren och bultar (Upp 3:20). Egentligen kommer han i form av tiggaren, ett härjat människobarn i luggslitna kläder, och ber om hjälp. Han utmanar dig genom varje människa du möter. Så länge det finns människor kommer Kristus att vandra på jorden som din medmänniska, som den som genom Gud kallar dig, talar till dig, ställer krav på dig. Det är adventsbudskapets stora allvar och stora välsignelse. Kristus står vid dörren, han lever som en människa ibland oss. Vill du stänga eller öppna dörren?

Det kan tyckas oss underligt att upptäcka Kristus i ett ansikte så nära oss, men det var så han sa, och de som drar sig undan den allvarliga verkligheten i adventsbudskapet kan inte heller tala om den kommande Kristus i sina hjärtan. Genom alla adventsperioder som vi firar i vårt liv löper en längtan efter det sista advent, när budskapet kommer att vara: ”Se jag gör allting nytt” (Upp 21:5).

Adventstiden är en tid av väntan, men hela vårt liv är en adventstid, alltså en väntan på det sista advent, en väntan på den tid då det kommer att bli en ny himmel och en ny jord.”

(En betraktelse av Dietrich Bonhoeffer hämtad ur boken ”Med dig vill jag leva mina dagar”)

Så vill jag önska er en bra avslutning på 2020, en julhelg med Jesus i centrum och ett gott nytt år!

”Må han som är fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Herren vare med er alla.” *Andra Tessalonikerbrevet 3:16*

Gunnar Lindén